



De dood van den rechtvaardiger is
kostbaar voor de oogen van God.
(Ps. CXV. 6)

Heilige Jozef, patroon van
den goeden dood, ik
heb vertrouwen op U.

Bid voor de ziel van zaliger
DIONIJS JOZEF MENNIS

Echtgenoot van
ANNA MARGARETHA RÜTTGERS

geboren te Rimbürg 1 Oct. 1864, gehuwd 9 Oct. 1890 en te Rimbürg geheel onverwacht, maar alleszins goed voorbereid door een echt Christelijk leven en door de genademiddelen der H. Kerk, overleden 31 Oct. 1940.

„Als gij mij morgen zoekt, zal ik er niet meer zijn.” Job. 17.

Vóór drie weken - bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest, waren de overgelukkige ouders omringd door hun zeven kinderen met hun echtgenooten en tien kleinkinderen. Wie een blik mocht werpen in deze familiekring, werd diep overtuigd van de liefde en groote dankbaarheid, die de kinderen aan hun ouders tot uiting brachten. Geen wonder! Vader was zijn heele leven in de weer voor het welzijn van zijn kinderen, tot hij plotseling geroepen werd door den Heer over leven en dood: „Kom, goede en getrouwe knechts, kom binnen in de vreugde uws Heeren.” Deze gedachte moge uw aller troost zijn. Weent dan niet, gelijk zij die geene hoop hebben, want wie in Jezus gelooft, al sterft hij ook, zal leven. Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 d. cfl.)

Fr. Verreck, koster, Rimbürg.