



JEZUS † MARIA † JOSEPH † MONTFORT

Gedenk in Uw gebed en H. Misoffer  
de ziel van zaliger

## Gerardus Wilhelmus Mennens

*Lid van de H. Familie*

Echtgenoot van

Philomena Maria Elisabeth Driessen

De dierbare overledene werd geboren te Ten Esschen 4 Aug. 1926 en overleed, voorzien van de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk in het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen op 16 Aug. 1955.

Te jong, naar menselijke berekening, is hij heengegaan en ontruikt aan zijn dierbaren. Doch Gods Wil geschiedel Daarmede had hij zich verenigd. En in de laatste dagen was zijn lijden zo groot, en de benauwdheden zo hevig dat hij naar de dood verlangde als naar een verlossing. Gaarne had hij willen blijven leven, voor zijn echtgenote en kind. Alles was zo fijn geweest in hun gezinsleven, getuigde hij zelf.

Gerard, wij weten dat gij een beter leven zijt ingegaan, op dezelfde dag en op hetzelfde uur, als je goede moeder twee jaar geleden; wij weten ook dat gij leeft bij God en dat gij van daarboven een voorspreker voor ons zult zijn. Je wist ook dat je heengaan erg zou zijn voor je vrouw en kind en voor al je dierbaren.

Gods genade zal hen sterken en ook de herinnering aan je edel karakter, aan je trouw en aan je goedheid.

Maria, met ziel en lichaam, in de hemel opgenomen, wees zijn en onze voorspraak.

Hij ruste in vrede.