



†

Ter nagedachtenis aan
WILLEM MEIJERS

Jezus - Maria - Joseph - Catharina



Op U, o Heer, heb ik gehoopt,
in eeuwigheid zal ik niet wor-
den beschaamd.

Bid voor de ziel van zaliger

WILLEM MEIJERS

echtgenoot van

CHRISTINA KEMMERLING

die, tengevolge van een tragisch ongeval
op de mijn, voorzien van het H. Oliesel
is overleden te Eygelshoven 4 Maart 1953.

De dierbare overledene werd geboren te Utrecht
op 12 April 1921. Hij was nog geen 32 jaar, toen
de dood hem trof en hem wegrukte uit een
gelukkig huwelijk. Treffend was zijn ernst en
zorg voor zijn huisgezin. Zijn twee kleine kin-
deren waren de zon van zijn leven. Hij leefde
voor hen en zijn echtgenote.

De dood scheidt alles. Doch de liefde blijft. Wij
kunnen voor hem bidden. Hij zorgt voor en na
met dezelfde zorg voor de zijnen. Moge God en
Zijn heilige Moeder hem daarin bijstaan en de
achterblijvenden troosten en helpen, tot eeuwig
en blijvend wederzien in de hemel.

Wij smeken U, Heer, bij Uw grote goedheid,
ontferm U over de ziel van Uw dienaar en laat
haar, bevrijd van alle smetten der sterfelijkheid,
deel hebben in de eeuwige gelukzaligheid, door
Christus onzen Heer. Amen. (500 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Eerste Kerkr. Begr.-ondern. Einderstr. 17, Tel. 2337