



Een herinnering aan

Bart Luyten

Sinds 1985 getrouwd met

Marjon Meisters

Pappa van Rianne en Robin

* 17-07-1961

† 04-10-1993

Bart,

De tickets voor jou en je gezin lagen klaar, voor de eerste keer met z'n viertjes op vakantie.

Maar helaas had de Heer een ander ticket voor jou, de reis naar het paradijs.

Opeens ben je er niet meer, veel te vroeg weggerukt uit het leven waar je midden in stond en waar je zo intens van genoot.

Weggerukt uit je gezin dat alles voor je betekende en waarvoor je altijd alles hebt gegeven.

Nadat je Rianne van school had gehaald vertrok je met een "tot straks" naar je werk. Maar straks kwam voor jou niet meer.

Je vrouw Marjon waarvan je zo veel hield kun je niet meer terzijde staan.

Rianne en Robin waren zeer aan hun lieve vader gehecht. Je ging met ze wandelen en fietsen, wilde ze alles laten zien en ze alles leren. Ze zullen nu zonder jou moeten opgroeien.

Voor mam en je familie stond je altijd klaar en je had voor iedereen tijd. Ook in moeilijke tijden probeerde je te helpen en gaf je steun.

Bij je vele vrienden was je graag gezien, je was altijd in voor een grap en met je gezelligheid zorgde je voor veel plezier. In Wijnandsrade stond de goedlachse Bart bij iedereen bekend.

Naast je vrouw en kinderen vond je ook zeer veel voldoening in je werk.

Je deed dit vol overgave en met een groot plichtsbef en verantwoordelijkheidsgevoel.

Je toonde je als een fijne collega en je had een goede bånd met vele zakenrelaties.

Voetbal heeft altijd jouw interesse gehad. Als actief speler bij Wijnandia en Minor maar zeker ook als jeugdlerder, waarbij het overbrengen van sportiviteit te allen tijde voorop stond. Ook nu was je nog als zaalvoetballer actief.

Je had nog zoveel plannen voor de toekomst.

De plannen voor de verbouwing van jullie huis waren al ver gevorderd en ook voor je carrière stond er een grote stap te gebeuren.

Bart, je bent er niet meer, maar toch..... is het ergens goed voor?

Deze vraag zal nooit beantwoord worden.

We zullen verder moeten zonder jou, een grote leegte blijft achter en met vragen blijven we zitten.

Marjon, Rianne en Robin het heeft niet zo mogen zijn.

Blijf vechten voor en met elkaar, vanuit het grote onbekende blijf ik altijd bij jullie en zal ik over jullie waken en jullie steunen.

Heb vertrouwen, de tijd zal veel wonden helen.

Marjon en de hele naaste familie danken u allen van harte voor al uw medeleven en steun.

De zeswekendienst voor Bart wordt gehouden op zondag 14 november 1993 om 10.00 uur in de H. Bavokerk te Nuth.