

*Omdat er liefde is
Bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij*

Toon Hermans



Een liefdevol meisje is van ons heengegaan.
Haar vrolijke lach zullen wij nooit vergeten.
Voor altijd in ons ♥

Zoë Loo
Maria Bert Sief

★ 2 april 2014 te Heerlen
† 15 januari 2024 te Maastricht

Laten we bidden dat zij nu rust bij God mag vinden en
laat haar in onze harten verder leven.

De zeswakedienst zal plaatsvinden op zondag 3 maart om
11 uur in de parochiekerk H. Jozef te Waubach-Landgraaf.



02 april 2014, de geboortedatum van ons cadeautje.

En wat een cadeau ben jij geweest in de korte tijd die je gegund is op deze aarde.

Jouw naam betekent 'leven' en dat heb je gedaan, in de "bijna tien hè mam" jaar dat je bij ons was. Vanaf het moment dat je wakker was, stond je aan. En dat ging de hele dag door, totdat je naar bed ging. En dat kon nog wel eens wat duren, want op tijd naar bed gaan was niet je sterkste punt. En in de tijd dat je wakker was, was je soms ons monsterkind, soms Zoë zouwoas, maar bovenal ons goedgemutst en enthousiast mupke, die voor iedereen klaar stond en een enorme knoevelvot was.

Je staat er niet bij stil, maar we ontdekken nu dat je dat niet alleen voor ons was, maar voor een heleboel mensen in onze omgeving. Een heel bijzonder meisje, nu samen met nonkel Bertje en alle andere dierbaren daarboven.

Leef mupke, wat hebben we allemaal genoten van jou. En onze belofte aan jou is dat we blijven leven, blijven genieten en elkaar blijven knoevelen, zoals jij dat zo super kon!

Mama Dees