



Wij vragen Uw gebed aan

Corrie Lommert

weduwe van

Jan Jozef Mûcher

echtgenote van

Mathias Joseph Werry

* Gorinchem, 10 november 1906.

† Kerkrade, 24 december 1986.

Plotseling is zij gestorven, vredig en rustig.. Gedurende haar leven heeft zij veel lijden gekend. Zij sukkelde met haar gezondheid, heel wat jaren. Veel ongemak, heel veel pijn heeft zij moeten verdragen. Heel wat tijd bracht ze in het ziekenhuis door.

We hebben het leven niet zelf in handen.

Ook dat heeft ze vroeg en veelvuldig ervaren. Haar ouders stierven jong, evenals twee van haar broers. Ook moest ze afscheid nemen van haar andere broers en van haar eerste man.

En toch... toch was zij optimistisch en vrolijk van aard. Zingen was haar lust en haar leven. Ze was jarenlang lid van het bejaardenkoor "Vriendenkring".

Ze was hartelijk en stond voor iedereen klaar die een beroep op haar deed. En ze bleef bij de tijd: ondanks haar hoge leeftijd ging ze ook in haar denken met de tijd mee.

Helaas mocht ze haar vurigste wens niet meer in vervulling zien gaan: dat haar enige kleinkind, van wie zij veel hield, helemaal op zijn plaats is.

Levensoptimisme, levensblijheid... dat is mogelijk als we echt op God vertrouwen. God draagt ons leven, Hij deelt ons bestaan: dat zien we in Zijn komst op aarde die we met Kerstmis vieren. Het is vanuit dit vertrouwen dat we bidden:

Heer, geef haar de eeuwige rust
en het eeuwige Licht verlichte haar,
dat ze ruste in vrede. Amen.

De familie dankt U voor het medeleven, be-
toond bij het overlijden en de uitvaart van
onze dierbare overledene.

Wij nodigen U uit voor de zeswekendienst,
die gehouden zal worden in haar parochiekerk
St. Jan de Doper te Eygelshoven op zondag 1
februari om 11.00 uur.