



**Kapel Leenhof Schaesberg**

Ter herinnering aan

# Resie Logister

weduwe van

## Jan Janssen

Mam werd geboren te Nieuwenhagen op 10 september 1928.  
Zij overleed in de Hamboskliniek te Kerkrade op 30 november 2012  
in de leeftijd van 84 jaar.

Op 5 december 2012 hebben we mam te rusten gelegd, na een  
eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch,  
op het kerkhof aldaar.

Mam groeide op in Schaesberg.

Tijdens de 'Brokkelzer Kirmis" leerde ze pap kennen.

In Rimburch werd samen met broer en zus van pap een huis  
gebouwd, waar ze 53 jaar graag heeft gewoond.

Mam was zeer accuraat en gesteld op orde en netheid voor zichzelf,  
kinderen en in en om het huis. Voor haar was het dan ook  
vanzelfsprekend om al vanaf zes uur 's morgens in de weer te zijn.  
Veel te vroeg verloor zij haar man en onze pap.

Door te genieten van haar klein- en achterkleinkinderen en  
maandelijkse uitstapjes naar Aken kon ze vaak het gemis van pap,  
een plaats geven.

Daar gezondheidsklachten haar parten speelden, verhuisde mam in  
2006 naar een aanleunwoning in Waubach.

Aan Rimburch bleef ze echter zeer gehecht. Ze ging dan ook vaak  
naar de H. Mis op zondag en daarna naar het "Frühshoppen" in  
café d'r Eck voor een gezellig samenzijn.

Sinds twee jaar werd haar gezondheid steeds brozer.

De laatste drie weken is gebleken, dat na een kort ziekbed haar  
lichaam en geest uitgeput waren. Haar woorden "ik wil weer  
gelukkig zijn" en "wil naar pap en mijn moeder gaan" geven ons  
rust.

*Mam het is goed zo.*

*Mam, oma en overgrootmoeder bedankt voor de goede  
en fijne zorgen.*

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van mam, oma en  
overgrootmoeder willen wij u oprecht bedanken.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag  
6 januari 2013 om 10.00 uur in de kerk te Rimburch.