



Ziet 't kruis des Heeren;
vlucht, vijandige machten.
Verwonnen heeft de Leeuw uit Juda's stam,
de wortel uit David. Amen

JEZUS! MARIA! JOSEPH! PETRUS!



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

Mejuffrouw

MARIA CATHARINA LIMPENS

Weduwe van wijlen den Heer

EGIDIUS HUNTJENS

Lid van de H. Familie en van de 3e Orde

De dierbare overledene werd geboren te Hulsberg den 9. April 1848 en overleed te St. Pietersrade-Kerkrade den 8. April 1929 meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Versierd met de eerekroon der hooge jaren, verliet de dierbare afgestorvene deze aarde om in te gaan in den schoonen hemel.

De dood is voor den geloovigen eene rust, eene bevrijding van de ellenden des levens; alleen hij vreest den dood, die de hoop niet heeft op een eeuwig leven. Vandaar dan ook dat zij onbevreesd haar einde tegemoet zag, want haar levenswandel was die der rechtvaardigen.

De afgestorvene was eene moeder, waardig om in het geheugen der goeden te leven. Niet in de ijdelheid der wereld maar in de trouwe vervulling harer plichten en een arbeidzaam leven zocht zij hare vreugde.

Dierbare kinderen ik neem afscheid van U, eenmaal zullen wij elkander in den schoonen hemel wederzien. Dit alleen vraag ik; Bidt voor mij opdat mijne ziel spoedig ruste bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Onze Vader — Wees gegroet

A. J. Hanssen, *koster, St. Pietersrade