



In het H. Misoffer en de gebeden van priesters en gelovigen wordt aanbevolen

Zijne Hoogwaardige Excellentie

Mgr. Dr. Josephus Hubertus Gulielmus
LEMMENS

Titulair Aartsbisschop van Samosate

Emeritus Bisschop van Roermond

Assistent-Bisschop bij de Paüselijke Troon

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Geboren te Schimmert 26 juli 1884 - Priester gewijd

26 aug. 1909 - Student te Leuven en Rome 1909-1914

Kapelaan te Maastricht 1914-1918 - Professor Groot

Seminarie Roermond 1918-1932 - Bisschop gewijd

19 maart 1932 - Bisschop van Roermond 1932-1958

Overleden te Roermond 22 juli 1960

Mgr. Lemmens was een groot Bisschop. Op geheel persoonlijke, onnavolgbare wijze beleefde hij zijn bisschopsambt en wist hij „zijn dierbaar Limburgse volk” aan zich en zijn opvolgers te binden. Hij wilde een vader zijn voor zijn volk en toonde dit bijzonder tijdens de geestelijke en lichamelijke beproevingen van de oorlog. Hij trad zijn kinderen tegemoet met een beminnelijke eenvoud, die sommige mensen verbaasde, maar tenslotte allen ontwapende door zijn ongedwongen echtheid. Zijn kinderlijk vertrouwen op Maria, onder wier moederlijke bescherming hij zijn pontificaat had gesteld, bleef in de zwaarste beproevingen ongeschokt.

Laat ons bidden.

God, die uw dienaar Gulielmus door de bisschoppelijke waardigheid hebt willen verheffen tot het priester-schap van de apostelen, wij bidden U, geef dat hij ook voor eeuwig in hun gemeenschap wordt opgenomen door Christus onze Heer, Amen.

Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, bid voor ons.