



Leonardo da Vinci

Bidt voor de ziel van

JOHAN RENIER LEMMENS

echtgenoot van

Gertrud van Bommel

De dierbare overledene werd geboren 18 november 1904 in Heerlen en overleed 12 oktober 1967, na een noodlottig ongeval, voorzien van het Sakrament der zieken, in 't St. Joseph-ziekenhuis te Kerkrade en werd 17 oktober begraven op het Kerkhof v.d. H. Martinus te Spekholzerheide.

Op deze overledene mogen we toepassen de woorden uit de H. Schrift: „Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof bewaard; voorts is mij weggelegd de kroon des levens”.

Hij was een eenvoudig, arbeidzaam en oprecht eerlijke man. Hij heeft gezwoegd voor vrouw en kinderen. Nu hij van de rust na de arbeid kon genieten, maakt een tragisch ongeval een einde aan zijn aardse bestaan.

Mijn goede vrouw, dierbare kinderen, te plotseling was mijn heengaan. Ik zal U niet vergeten. Gedenkt mij in Uw gebeden.

Hij ruste in vrede.

Hartelijk dank voor Uw blijken van belangstelling en medeleven bij het sterven en begraven van onze inniggeliefde man en vader.

Fam. Lemmens en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 2 december a.s. om 9 uur in de Parochiekerk van de H. Martinus te Spekholzerheide.

N.V. Begr. ond. Driessen - Druk L'Ortye