



De dood van den rechtvaardiger is
kostbaar voor de oogen van God.
(Ps. CXV. 6)

Heilige Jozef, patroon van
den goeden dood,
ik heb vertrouwen op U.

JEZUS MARIA JOSEPH



In Uw aller gebeden en H. Missen bevelen
wij aan de ziel van zaliger

Karel Marie Lemmen

De dierbare overledene werd geboren te Helden
16 Januari 1927 en overleed tengevolge van
een noodlottig ongeval, voorzien van het H.
Oliesel te Brunssum 19 Maart 1956.

Zo ook de rechtvaardige vóór zijn tijd door de
dood wordt weggerukt, zal hij in rust zijn.
(Wijsh. IV. 9.)

Zo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken, zal
ik er niet meer zijn. (Job. VII. 21.) Waakt!
Want gij weet niet op welk uur uw Heer zal
komen. Zijt derhalve bereid, want de Zoon des
mensen zal komen in het uur, dat gij niet weet.
Zalig is de dienstknecht, die zijn Heer, als Hij
komt, wakende vindt. Zie, hier ben ik, Heer,
Gij hebt mij geroepen.

Op het feest van St. Joseph, de patroon van
een zalige dood is hij heengegaan naar een
beter leven.

Dierbare familieleden en vrienden, al te vroeg
en onverwacht ben ik van u weggenomen, weest
niet bedroefd, gelijk zij die zonder hoop zijn.
Vaartwel en gedenkt mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.