



Dankbaar willen we in herinnering houden

MARCEL LEDOUX

echtgenoot van

RESIE COLLONG

* Nieuwenhagen 15 augustus 1932.

† Kerkrade 17 juni 1993, nog voorzien van het heilig Oliesel.

Wij kunnen ons niet voorstellen, dat onze goede man, vader en opa Marcel Ledoux niet meer in ons midden is. Het beeld van hem staat ons zo duidelijk voor ogen: altijd bezig, zorgend voor ons, onmisbaar door de manier waarop hij ons nabij was. Zijn vrouw en kinderen gingen voor alles. Hij voelde altijd zo goed aan waar en wanneer zijn hulp en aandacht nodig was.

Jarenlang - meer dan 25 jaar - deed hij op dezelfde plaats zijn werk in Schaesberg en nadien was hij nog 12,5 jaar actief op de L.T.S. in Kerkrade. Dat werk temidden van de jonge mensen daar dat lag hem wel. De jeugd sprak hem altijd aan en de ervaringen uit zijn groot gezin kwamen hem altijd van pas als hij iets voor de jeugd kon doen. Scouting Pius XII betekende veel voor de fam. Ledoux en van Marcel kwam altijd de stimulans om de vrije tijd te besteden aan het jeugdwerk. Op kamp was hij er graag bij en zijn hulp en goede adviezen waren altijd welkom. De kleineren deed hij altijd groot plezier in de

tijd rond het feest van Sinterklaas. Heel bijzonder ging hij op in het volkstoneel. Meestal werd er een hoofdrol aan hem toebedacht. In zijn jonge jaren had hij van huis uit een sterk geloof meegekregen. Hij putte er altijd steun uit, vooral op ogenblikken, dat hij de moeilijkheden van het leven op zijn weg zag.

Zo zullen wij steeds aan hem terugdenken als een goede echtgenoot, een zorgvolle vader en opa, als een dierbare vriend, die ons zoveel heeft gegeven.

Te jong is hij van ons moeten heengaan, maar zijn leven was goed besteed. Wij willen elkaar tot steun zijn, nu hij zo'n grote leegte achterlaat. Moge hij nu die vrede en rust vinden, waarnaar hij in geloof heeft uitgezien.

Diepbedroefd, maar dankbaar houden wij hem in gedachten en dat terugdenken moge ons kracht en troost geven.

U allen, die uw medeleven en belangstelling hebt getoond bij zijn kortstondige ziekte, het overlijden en de plechtige uitvaartdienst willen wij heel hartelijk danken.

**Resie Ledoux - Collong,
kinderen en kleinkind.**

De zeswewekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 31 juli in de parochiekerk van de heilige Familie (Veldstraat) te Schaesberg-Landgraaf om 19.00 uur.

Uitvaartver. „HULP EN STEUN”.