



Bid voor

Jan Latten

weduwnaar van

Leentje Meyers

* 27 oktober 1912, Eschweiler Dld.

† 23 november 1987, Brunssum.

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari 1988 in de parochiekerk H. Vincentius à Paulo, Rumpen-Brunssum om 19.00 uur waarin de Harmonie speelt.

Weer keken wij elkaar aan,
pijnlijk verbaasd.
Alweer iemand weg ... en alweer
zo gehaast.
Iemand, wiens vertrek het beeld aantast
van de stad,
van de parochie,
mijnheer Jan Latten, stammend uit de
volheid der tijden,
gevormd in de Harmonie
van Kerk en Maatschappij.
Mensen als hij nemen iets mee
van de zomer en de zon.
Het wordt gure herfst op aarde.
Heer God, misschien heeft U
evenveel vreugde als wij aan zijn
geheel eigen welsprekendheid.
Moge zijn gebed, samen met het
gebed van vele anderen,
bij U, Heer der seizoenen,
een nieuwe Lente verkrijgen
voor onze wereld. Amen.