



O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijne kniën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en ik smEEK u met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij u gewaardigt in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelven overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste over u zelven, o goede Jezus: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

Zijn wij met Christus gestorven, wij gelooven, dat  
wij ook met Hem zullen leven. (Rom. 6, 8.)

*Bid voor de ziel van zaliger*

DEN HEER

**Jan Willem Hubert LANCKOHR,**

Lid van 't Kerkbestuur van Heerlen  
gedurende 52 jaren.

De overledene werd in 1814 te VAALS geboren en huwde in 1842 met *Maria Barbara Erens*. Weduwnaar sedert 1886, stierf hij zacht en kalm te HEERLEN, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden, den 24 Februari 1904.

Met lengte van dagen zal ik hem verzoedigen en hem mijn heil toonen. (Ps. 90, 16.)

Goed is het den man het juk des Heeren vanaf zijn jeugd te dragen. (Thren. 3, 27.)

Heere eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. (Spreuken 16, 31.)

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van 't kwaad. (Job 1, 1.)

Hij loofde God en zeide: „Nu laat Gij uwen dienaar, o Heer, naar uw woord in vrede heengaan. (Lucas 2, 28-29.)

De godsvrucht is nuttig tot alles, want zij heeft de belofte van dit en 't toekomstig leven. (Tim. 4, 8). Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen menschenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor die, welke Hem beminnen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.) (1 Cor. 2, 9.)