

I. N. R. I.



IK BEMIN HEM
DIE ALTYD BLYFT

S. Theresia

Jezus! Marial Jozef! Paulus!



Bid voor de ziel van zaliger

Hubert Kuippers

Echtgenoot van MARIA HABETS

Lid van de Mannencongregatie.

De dierbare overledene werd geboren te Vaals op 28 Juli 1908, beleefde een zeer gelukkig huwelijk en overleed in de kracht zijner jaren, doch in volle overgave aan Gods H. Wil, na voorzien te zijn met de H. H. Sacramenten der stervenden, in het hospitaal te Heerlen op 13 September 1947.

Mijn rechtvaardige leeft uit het geloof.

(Hebr. X. 38.)

Het geloof gaf aan het leven van de dierbare overledene zijn betekenis. Kind van God door de genade van het H. Doopsel, wist hij, dat hij na een kort verblijf op aarde terug zou keren naar het Vaderhuis.

Dat geloof gaf hem een grote eerbied voor 't leven als een gave Gods, waarover rekenschap moet worden afgelegd voor de troon van de Allerhoogste.

In en door dat geloof was hij een voorbeeldig huisvader, die zijn grootste vreugde vond in de huiselijke kring, waar hij leefde en werkte voor vrouw en kinderen.

Dierbare echtgenote en gij, mijne lieve kinderen, ik ben U voorgegaan naar de hemel, waar wij ons eens zullen weerzien. Daarom treurt niet als zij die geen hoop hebben, maar bidt voor mij.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

Drukkerij C. J. Thoma, Vaals.