



Dankbaar gedenken wij

Frans Kremer

echtgenoot van

Catharina van Geffen

Hij werd geboren op 17 december 1934 te Hoensbroek en overleed op 6 april 1990 te Landgraaf.

De familie dankt U van harte voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van haar dierbare.

Ik kan je niet leren hoe je met woorden
bidden moet.

God luistert niet naar je woorden,
tenzij hij ze zelf door je lippen spreekt.
En ik kan je niet het gebed van zeeën en
wouden en bergen leren.

Maar jij die uit de bergen en de wouden en de
zeeën geboren bent, kunt hun gebied in
je hart vinden.

En indien je luistert in de stilte van de nacht,
zul je hen in stilte horen zeggen :

”Onze God, die ons geveugeld zelf bent,
het is jouw wil die in ons het willen wekt.

Het is jouw verlangen in ons dat hunkert.

Het is jouw drang in ons die onze nachten, die
de jouwe zijn, wilt doen verkeren in dagen, die
ook de jouwe zijn.

Wij kunnen je niets vragen, want je kent onze
noden, vóór zij in ons geboren worden.

Je bent wat wij nodig hebben; en ons meer
gevend van jezelf, geef je ons alles.”

Kahlil Gibran