



In liefdevolle herinnering aan

Rietje Kosir

☉ 25 augustus 1927, Brunssum
† 7 februari 2016, Sittard

13 februari hebben wij afscheid van haar genomen.

*lij danken u voor uw belangstelling en medeleven.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.*

Mijn moeder

Zolang je nog een moeder hebt
Ben jij jong en is zij oud.
Zolang je nog een moeder hebt
Is er één die van je houdt.
Zolang je nog een moeder hebt
Ben je altijd ergens thuis;
Zolang als zij leeft,
Ben je welkom in haar huis.
Nu mijn moeder dan gestorven is,
Is mijn jeugd voorgoed voorbij.
Maar dankbaar blijf ik zolang ik leef
Voor wat zij was voor mij.
Voortaan lieve moeder,
Moet ik verder zonder jou.
Maar wie ik ben, dat dank ik grotendeels aan
Een veilig nest, een fijne jeugd,
Dat gunde je ieder kind;
Je kunt de hele wereld aan,
Als het leven goed begint.
Daarvoor dus mam oprechte dank;
Je hebt het goed gedaan.
Je leeft een beetje verder, zolang ik zal bestaa