



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*

In dankbare herinnering aan

THEO KORVER

echtgenoot van

MIA PELZER

Pappa werd geboren 6 juni 1917 te Alphen a/d Rijn en overleed, voorzien van het sacrament der zieken, 14 oktober 1983 in het „St. Gregoriusziekenhuis” te Brunssum.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk St. Jozef te Waubach werd hij ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar 19 oktober d.o.v.

Leven en sterven blijven voor ons mensen een mysterie. Voor ieder van ons komt eens het afscheid van deze aarde en zo is ook pappa, na 'n paar weken ziek te zijn geweest, vrij onverwacht van ons heengegaan. Als een goede vader heeft pappa altijd met grote toewijding gezorgd en gewerkt voor zijn gezin. Vanaf 1 april 1968 was hij werkzaam bij Afcnt-Brunssum, waar hij zeer goed overweg kon met zijn collega's en veel interesse had in zijn werk. Met grote wijsheid wist hij met mensen om te gaan en met een zekere mildheid over mensen en dingen te spreken en te oordelen. Kenmerkend voor hem was zijn grote bezorgdheid voor mamma, die onlangs 'n niertransplantatie had ondergaan en die hij met alle liefde en zorg omgaf. Hij dacht niet aan zichzelf, hij cijferde zichzelf helemaal weg. Hij

was er voor mamma, voor de kinderen en kleinkinderen en hij leefde in alles mee met onze vreugde en zorgen. Hij heeft geleefd vanuit een levensecht en diep geloof, dat hij trouw beleefde in zijn gezin en ook daarbuiten.

Een mooie en dankbare herinnering zal voor mamma en voor ons altijd blijven het 40-jarig huwelijksfeest, dat zij dit jaar op 1 maart mochten vieren en waarvan hij tenvolle heeft genoten.

Naar menselijke berekeningen hadden zij nu samen kunnen beginnen aan een mooie levensavond, maar dit mocht helaas niet zo zijn. En ook dit heeft pappa met volle overgave aan Gods Wil en in groot geloof aanvaard.

Nu is hij van ons heengegaan, rustig en kalm, vertrouwend op die belofte van Christus:

„Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.

Pappa, mamma en wij zijn je dankbaar voor alles en wij zullen je nooit vergeten.

Voor Uw gebed en Uw blijken van deelneming danken wij U allen van harte.

Mevr. M. Korver-Pelzer,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 26 november a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Waubach.