





Moge dit 'Gedachtenis-prentje' 'n blijvende herinnering zijn aan

Anna Konsten

weduwe van

Leo Scheepers

* 26 - 9 - 1899

† 14 - 8 - 1983

Volkomen onverwacht is zij van ons heengegaan. In haar voorbereiding om te gaan slapen is zij voorgoed ingeslapen.

Wij waren daar wel 'n beetje op voorbereid dat 't zo kon gebeuren, maar we respecteerden haar wens om zo lang mogelijk in haar eigen huis te kunnen blijven.

't Was geen mens om verzorgd te worden, veel liever was ze bereid om anderen te helpen toen ze nog vitaal was.

Haar leven werd gekenmerkt door een onvermoeibare zorg voor haar gezin, haar huis en haar tuin.

Ook nadat haar kinderen hun eigen bestaan verworven hadden bleef zij meeleven, over-

matig bezorgd, met weinig eisen voor zichzelf. Sinds de dood van vader leefde zij wat teruggetrokken in en om haar huis. Toch voelde zij zich niet eenzaam en verveling heeft ze nooit gekend. Het bezoek van kinderen en kleinkinderen bepaalde haar levensritme.

Ze was altijd bezig, tot haar laatste dag toe; overdag met de huishouding en haar tuin, 's avonds met T.V., wat puzzelen en veel lezen. Ze wilde bij blijven en ze kon overal over meepraten.

Ze was nog helder van geest en daar was ze erg trots op. Haar kijk op het leven en de mensen verwoordde zij met rijk gevarieerde wijsheidsspreuken. Ze had haar eigen standpunt en daar was ze moeilijk van af te brengen. Hardnekkig hield ze vast aan haar zelfstandig bestaan. Ze wilde graag zichzelf zijn, zoals ze was. We hebben er vrede mee dat ze zo geleefd heeft en om zo te sterven is altijd haar vurigste wens geweest. We zijn erg dankbaar omdat ze zo lang bij ons mocht zijn, maar we zullen haar missen omdat ze zo bezorgd om ons was.

Dat ze moge rusten in vrede.

Voor Uw oprecht meeleven in ons verdriet, danken wij U van harte.

+

De zeswekendienst houden wij in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen op zondag 25 sept. a.s. om 11.30 uur.