



*om je heengaan treuren wij
om wat je was zijn wij dankbaar*

†

Ter dankbare herinnering aan

FRED KOETS

Hij werd geboren op 6 december 1960 te
Heerlen.

Hij overleed op 1 januari 1985 te Heerlen.
Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide, hebben wij hem te rusten gelegd
op de Algemene Begraafplaats Kleikoeleweg
te Nieuwenhagen op 5 januari d.o.v.

Plotseling kwam een einde aan dit jonge
leven.

Een leven ging heen, wij zijn bedroefd om-
dat hij zo zachtmoedig van karakter was met
een fijngevoelig hart.

Waar hij helpen kon stond hij gereed.
Hij wilde zijn lessen die hij ontving in werk
omzetten.

Jammer genoeg heeft hij daarvan de kans
niet gekregen.

Een gesloten karakter, die zelf alles wilde
verwerken.

Een woord van dank, vooral aan moeder, die
mij steeds met raad en daad bijstond.

Dierbare familie, bedankt voor jullie zorgen.
Lisette, wij wilden een toekomst samen op-
richten, Gods wil is echter anders geweest.
Vaarwel en tot ziens.
God, geef hem nu de eeuwige rust.

Voor Uw medeleven bij het overlijden, Uw
aanwezigheid bij de plechtige uitvaartdienst
en begrafenis danken wij U hartelijk.

Familie Koets

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 9 febr. 1985 om 19.30 uur
in de parochiekerk H. Hart van Jezus te
Nieuwenhagerheide.