



G.RENI

F&P.GROEN.VENLO

O JEZUS, WEES MIJN VERLOSSER
EN MAAK MIJ ZALIG

300 D. AFL.

Jezus † Maria † Jozef † Lambertus

In uw godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOSEPH KOCKELKORN

Echtgenoot van

Maria Luzia Wilhelmina Wetzels

Lid v. d. Aartsbroederschap der H. Familie.

De dierbare afgestorvene werd geboren te Kerkrade op 4 Mei 1903 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden te Kerkrade op 26 April 1949.

Op jeugdige leeftijd overviel hem een ernstige ziekte, pijnen en vooral benauwdheden werden zijn deel. De dood was voor hem een verlossing en zeer zeker 'n overgang naar 'n beter leven, want met offervaardige bereidwilligheid heeft hij het kruis op zijn schouders genomen en het met liefde gedragen. Prachtig heeft hij zich op de dood voorbereid in innige vereniging met Christus, de grote Lijder, en stichtend is hij afgestorven in volle overgave aan Gods H. Wil.

Allen die hem kenden en speciaal zij die hem dierbaar waren zullen zijn nagedachtenis in ere houden en bidden voor de rust zijner ziel.

Moge Gods goedheid hem belonen voor zijn werkzame, offervaardige en christelijke levenswandel en aan zijn echtgenote en familieleden de kracht geven om sterk te zijn in 't lijden.

Barmhartige Jezus, geef aan de ziel van de afgestorvene de eeuwige rust.

Dat hij RUSTE IN VREDE !