



goede, o allerzoetste Jesus, zie, ik buig mijne knieën in Uwe tegenwoordigheid en ik smeek U met de grootste vurigheid van mijn geest, dat Gij U gewaardigt, in mijn hart te drukken levende gevoelens van geloof, van hoop en van liefde, een oprecht berouw over mijne zonden en een vasten wil, mij van mijne zonden te beteren, terwijl ik met eene groote aandoening van droefheid bij mij zelven overweeg en in den geest aanschouw Uwe vijf Wonden, voor oogen hebbende, hetgeen reeds de Profet David U over U zelven in den mond legde, o goede Jesus: „Zij hebben Mijne handen en voeten doorboord Zij hebben al Mijne beenderen geteld.“

Vollen aflat voor de afgestorvenen, wanneer men na waardig gebiecht en de H. Communie ontvangen te hebben, dit gebed bidt voor een beeld van den Gekruisten volgens de intentie van den H. Vader.

PIUS IX. (Decreet van 31 Juli 1856.)

8020 B

JESUS! † MARIA! † JOSEPH

Wachet und betet, denn ihr wisset
weder den Tag noch die Stunde,
wann der Herr kommen wird.



Zum frommen Andenken an den
wohlachtbaren Jüngling

Gerhard Joseph Kochs

welcher in Flandern, infolge einer schweren Kopf-
wunde, am 29. September 1918 im Herrn entschlafen
ist. Der verstorbene war geboren zu Grünstrasz
Waubach am 18 October 1896. Er war der Kirche
und dem Vaterlande ein treu ergebener und dienen-
der Sohn, aber auch Zugleich kindlich dankbaren
Herzens seinen Eltern gegenüber. Möge der liebe
Gott ihm ein gnädiger Rechter sein.

In tiefer Trauer beugen die Eltern und 8 Geschwis-
ter der schweren Prüfung aus Gottes Hand ihr
Haupt und bitten im Verein mit allen Anverwandten,
Gläubige und Priester um das Almosen des Gebetes
damit der liebe Verstorbene ruhe in Gottes ewigen
Frieden.