



DE H. MICHAEL, MOGE HEN
BINNENLEIDEN IN HET
HEILIGE LICHT OFFERT.

In de vrede van Christus is van ons heengegaan

MARTIN KNUBBEN

echtgenoot van wijlen

ANNA IDA WEELEN

Hij werd geboren te Breijell (D.) 2 juni 1881, overleed in het St. Gregorius-ziekenhuis te Brunssum 21 mei 1967, gesterkt met de H. Sacramenten der Zieken en werd begraven te Waubach 25 mei d.a.v.

De dood is voor goede christenen een overgang, een rust en een bevrijding van de zorgen en lasten van het leven en God die hem trouw heeft gevonden in de beproeving zal hem de Kroon des levens geven. God zegende hem met een hoge ouderdom en met de troost van de genegenheid en toewijding van zijn kinderen en kleinkinderen. Gij allen, die mij dierbaar zijt, hebt dank voor de vele goede zorgen aan mij besteed, door mijn bidden zal ik het goed maken.

Bidt dikwijls voor mij: Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede. Amen.