



*Any*



In dankbaarheid herinneren  
wij ons

## **JOHAN HUBERT KNOBEN**

Hij werd geboren 29 augustus 1894 te Nieuwenhagen. Vrij plotseling is hij van ons heengegaan 1 juli 1967. Wij hebben hem begraven op het kerkhof van Nieuwenhagerheide 4 juli 1967.

†

Wij danken U, Heer, voor deze man, die ons zo dierbaar was en die nu plotseling uit ons midden is weggelassen.

Wij danken U voor al het goede, voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan.

Moge hij bij U Heer genieten van de eeuwige rust.

En moge hij bij allen die hem dierbaar waren in dankbare herinnering blijven voortleven.

Voor Uw gebeden en zeer gewaardeerde blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve broer, schoonbroer, onze onvergetelijke oom, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAM. J. BECKERS-KNOBEN

†

De plechtige zeswewekendienst, waartoe U beleefd wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op zaterdag 19 augustus a.s. om 9 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.