



Copyright

HART VAN JEZUS,
HOOP VAN WIE IN U STERVEN,
ONTFERM U ONZER.

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van Zaliger

Hubert Joseph Knoblen

Mede-oprichter en gouden jubilaris der H. Familie
weduwnaar van

Maria Elisabeth Hubertina Höppener

geboren 5 Mei 1863 te Waubach en aldaar god-
vruchtig overleden 6 Januari 1946, op den feestdag
van de H. Driekoningen, in den gezegenden ouder-
dom van bijna 83 jaar.

Deze man, wiens geheele leven één blijmoedigheid van geest en hart was, wiens schoonste ideaal — naast de onwankelbare, rotsvaste liefde tot God — bovendien gelegen was in de liefde tot zijn reeds vroeger ontslapen echtgenoot, zijn kinderen en kleinkinderen, deze boven alles oprechte man, is uit dit leven heengegaan en heeft na een kort maar met geduld gedragen lijden, na meermalen voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, zijn ziel aan den Schepper teruggegeven.

Van de 15 hem door God geschonken kinderen, waarvan de grootste helft hem reeds naar het beter leven zijn voorafgegaan, heeft hij hen, die hem bespaard bleven door noesten ijver, tot goede leden van Kerk en maatschappij weten op te voeden.

In zijn dagelijksch Rozenkransgebed en kerkbezoek legde hij gaarne alles in handen van Hem, die alles beschikt en tot zijn laatsten ademtocht getuigde hij van zijn groot vertrouwen tot God en zijn lieve Moeder Maria. „Alles zoo God wil” met deze woorden sloot hij dit lange vruchtbare leven af.

Vaarwel lieve Vader, beste Opa! Wij zullen U nimmer vergeten. Heb dank voor Uwe liefde en goedheid. Onze liefde zal wederkeerig zijn, nu en voor altijd, Gij hebt een goeden strijd gestreden, Uw loopbaan volbracht, het geloof bewaard en daarom is de kroon der gerechtigheid Uw deel.

Rust in vrede en tot weerziens!