



HEER, ONTFERM U OVER
MIJ NAAR UW GROOTE
BARMHARTIGHEID

R I P

Gedenk in uwe gebeden en goede werken
de ziel van zaliger

Anna Gertrud Knobén

echtgenote van

Hubert Constant Weijers

Geboren te Langbroich (D.) op 25 augustus 1902,
overleden te Ubach over Worms op 25 september
1962, gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en aldaar begraven op
29 september d.a.v.

Wij kunnen niet hechten aan vergankelijke goe-
den, zonder gevaar te lopen zelf te vergaan.

Dierbare man, wat God doet is welgedaan en de
liefde, die wij elkaar toedroegen, zal God vanuit
de hemel des te sterker maken.

Geliefde kinderen, eert nu uw vader nog meer dan
tot hiertoe en blijft verenigd in liefde en vergeet
mijn lessen niet.

Gij allen, die mij in mijn leven zo'n goede hulp
geweest zijt en mij in mijn ziekte met zoveel liefde
omgeven hebt, hebt dank voor dit alles en ik
vraag de goede God u allen te zegenen.

Wij blijven voor elkaar bidden en dan tot weer-
ziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.