



*Sassoferrato*

MATER DOLOROSA.

Jézus † Maria † Jozef

Ter godvruchtige gedachtenis van

**Hubert Thomas Klinkenberg**

Kerkmeester

Lid van het parochiëel Schoolbestuur

echtgenoot van

**MARIA THERESIA BECKERS**

Hij werd geboren te Gulpen, 7 Maart 1883, en overleed onverwacht te Eygels-  
hoven, 1 Febr. 1953, na het H. Oliesel  
ontvangen te hebben.

De goede God dwingt de mens steeds bereid te zijn door de onzekerheid van het tijdstip, waarop deze verantwoording over zijn leven moet afleggen. De dierbare overledene werd plotseling geroepen, naar menselijk oordeel echter niet onvoorbereid. De nauwgezetheid, die hem kenmerkte in beroeps- en charitatieve werkzaamheid, heeft ook zijn leven getekend en gericht. De zin voor orde, die hij jarenlang toegewijd diende als officier in het leger, had zijn persoonlijkheid gevormd en hem bezadigdheid van oordeel en rust van optreden geschonken. De liefdevolle aandacht voor natuur en dier stempelde zijn blijmoedigheid. Maar bovenal, hij leefde uit het geloof. Dit maakte hem tot een eenvoudig, hulpvaardig en hartelijk mens.

Het plotselinge afscheid treft iedereen, die hem heeft gekend. Het treft uitermate pijnlijk haar, met wie hij zijn leven en liefde deelde. Het zij haar ten troost, dat haar man - hoewel onverwacht - verantwoord de eeuwigheid kon binnentreden.

Met dankbaarheid zullen velen de overledene gedenken, aan wie hij zijn goede gaven van geest en hart heeft gewijd. Laten zij hem vooral niet vergeten in hun gebed.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Het Eeuwige Licht verlichte hem.