



Copyright

OMNIA POSSUM IN EO
QUI ME CONFORTAT.

(Philipp. 4, 13)

JEZUS * MARIA * JOZEF * LAURENTIUS

Bid voor de ziel van zaliger

Hendrik Kleynen

Lid van de H. Familie

Echtgenoot van

Ida Maria Therese Klee

welke geboren te Klimmen 12 Februari 1879
overleden is te Voerendaal 3 November 1951,
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Een goede brave christen is van ons heengegaan. Hij was een voorbeeldig huisvader, een goed echtgenoot en een oprecht vriend.

Eenvoudig en rechtschapen, arbeidzaam, godsdienstig en steeds tot hulpe bereid, vervulde hij stil en nauwgezet zijn plicht en was hij geacht bij God en de mensen.

In lief en leed, steeds zag hij op naar God. Het welbehagen van God rust op hen, die in eenvoud wandelen. (Prov. XI 20)

Met christelijke gelatenheid droeg hij de lasten van ziekte en ouderdom. Herhaaldelijk gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, vol vertrouwen op Gods barmhartigheid, stierf hij de dood der rechtvaardigen, die is: het einde van alle lijden en de ingang tot een zekere en eeuwige rust.

Zijn aandenken zal in zegening blijven.

Beminde echtgenote zegen met mij Gods H. Naam. Ik dank U voor de liefdevolle zorgen mij gewijd. Zoek troost en sterkte bij God. In de hemel zal ik voor U bidden. En gij mijne dierbaren, leeft gelukkig en bidt voor mijne zielerust. Tot weerziens allen in de hemel.

Jezus Maria Jozef, verlicht, helpt, redt ons.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID.