



O goede en aller-
zoetste Jezus,
zie ik buig
mijne knieën in
uw tegenwoor-
digheid; ik bid
en ik smeeK U
met de grootste
vurigheid van
mijnen geest,
dat Gij U ge-
waardigt in
mijn hart te

drukken leven-
de gevoelens
van geloof, hoop
en liefde, een
waar berouw
over mijne zon-
den en een zeer
vasten wil van
mij te beteren,
terwijl ik met
grootte aandoe-
ning en droef-
heid bij mij

zelve overweeg en in den geest aan-
schouw uwe vijf wonden, hebbende voor
oogen hetgene de profeet David eertijds
van U, o goede Jezus, uitsprak: „Zij
hebben mijne handen en voeten door-
boord en al mijne beenderen geteld”.

Jesus! † Maria! † Joseph! † Pancratius!



Wees in uwe gebeden gedachtig
de ziel van zaliger

Maria Catharina Kleinjans,

geboren te *Merkelbeek* den 1 Februari
1844 en overleden te *Heerlen*, voor-
zien van de HH. Sacramenten,
den 15 Augustus 1895.

Ik heb ellendige maanden gehad en droevige nachten geteld (Job 7). Waarom is mijne smart langdurig geweest en wilde mijne hulpeloze kwaal niet genezen? (Jerem. 15). De smarten en ziekten, met geduld verdragen, volmaken de kroon, die God ons bereidt in den hemel (H. Alphonsus). Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde verwisseld, opdat mijne ziel U in eeuwigheid love (Ps. 19).

Groot was het vertrouwen, dat zij op Maria gevestigd had, en daarom zal zij in hare verwachting niet teleurgesteld worden (H. Bern.).

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, omdat hij is het einde van den strijd, de voltooling der overwinning, de deur des levens en de ingang tot de volmaakte vreugde (H. Bern.)

U verlatende, vraag ik geen tranen, maar gebeden en offeranden (H. Ambrosius).

Jesus, Maria, Joseph! dat mijne ziel met U in
vrede ruste! (100 dagen afaat.)