



DANKBAAR
OM WAT JE
VOOR ONS
BENT GEWEEST

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

HEIN KLEINJANS

echtgenoot van

TRAUTJE KEMP

Hein werd geboren in Waubach op 18 oktober 1927. Geheel onverwacht is hij op 26 juli 1999 vanuit zijn vertrouwde omgeving in Waubach uit dit leven geroepen tot het eeuwig leven bij God. Op zaterdag 31 juli hebben wij afscheid van hem genomen in een plechtige uitvaartmis in de St. Josephkerk te Waubach. In stilte, zoals hij dit zelf wilde, is hij daarna naar het crematorium te Heerlen overgebracht.

Verbijstering, ongeloof en onbegrip overweldigen onze gedachten, bij het zo plotselinge heengaan van Hein. Na een gezellig avondje uit met Trautje, Gertie en Ger, zijn er nu plotseling onze tranen en verdriet, omdat Hein niet meer in ons midden is. Een bijzonder mens; eenvoudig, eerlijk, bezorgd, behulpzaam, vriendelijk. Hein was een echte levensgenieter, die altijd met goede zin en vol vreugde in het leven stond. Hij genoot er intens van als hij samen met Trautje, Gertie, Ger en de kleinkinderen op stap kon gaan. Zij waren alles voor hem. Zijn grote trots was zijn achterkleinkind Miquel. Hein was bezorgd om de mensen om hem heen die hem dierbaar waren. Voor iedereen had hij een goed woord en hij stond altijd klaar om een ander te helpen. In zekere zin leefde hij meer voor de ander dan voor zichzelf. Vele tuintjes heeft hij met zijn 'groene vingers' bewerkt, want tuinieren was een

grote hobby. Bovendien moest hij altijd iets om handen hebben, want hij kon nu eenmaal niet stil zitten. In fanfare Eendracht heeft Hein ook zijn mannetje gestaan. Ruim 25 jaar lang heeft hij daarin een bestuurlijke functie bekleed en hij was niet weg te denken bij de wekelijkse repetitie van de fanfare. Ook hield hij zich graag op met de fanfarejeugd, voor wie hij een goede 'kameraad' was. In Hein verliest de fanfare, en wij allemaal, een 'kameraad' waar je op rekenen kon. „Wie geeft wat hij heeft, is het waard dat hij leeft.“ Hein heeft veel van de talenten die hij in zich had gegeven. Moge hij nu voor altijd het eeuwig leven bij God bezitten zodat hij vanuit de hemel een goede voorspreker voor ons zal zijn. Met deze gedachte willen wij ons troosten bij dit afscheid, dat geen vaarwel is. Vanuit ons geloof op eeuwig leven mogen we er op vertrouwen dat we eens weer met Hein verenigd mogen zijn in de hemel.

Hein, bedankt voor alles.

Adieu, tot ziens bij God.

Voor al uw blijken van medeleven bij het zo plotselinge overlijden van Hein en voor uw aanwezigheid in de kerk, willen wij u hartelijk bedanken.

Trautje,
Gertie, Ger,
kleinkinderen en achterkleinkind.

De plechtige zeswekdienst voor Hein zal plaatsvinden op 5 september 1999 om 11.15 uur in de St. Josephkerk te Waubach.