



*Guido Reni*

ECCE HOMO.

JEZUS \* MARIA \* JOZEF \* LAURENTIUS

Bidt voor de ziel van zaliger

## Ida Maria Therese Klee

Lid van de Derde Orde en van de H. Familie

Echtgenote van wijlen

Hendrik Kleynen

welke geboren te Eupen 13 Oct. 1877, overleden is te Voerendaal 20 Jan. 1956, gesterkt en voorbereid door de H. H. Sacramenten.

---

Met de dierbare afgestorvene is heengegaan, een goede deugdzaam vrouw. Eenvoudig, stil en werkzaam ging zij door 't leven. Afkerig van alle wereldse ijdelheid, zocht zij steeds haar geluk en haar heiliging in de vervulling van haar plichten als echtgenote en moeder. Voor alles muntte zij uit door een kinderlijk geloof. Daarom aanvaardde zij in christelijke gelatenheid alle beschikkingen en beproevingen des levens. Daarom was bidden haar liefste bezigheid. Daarom klaagde zij niet, toen een ongeneeslijke ziekte haar overviel, maar droeg zij blijmoedig alle pijnen en benauwdheden ter ere Gods en offerde gaarne haar lijden voor de bekering der zondaars. Met blij vertrouwen heeft zij de Heer opgewacht. Haar dood was schoon als haar leven. Zacht is zij ingesluimerd tot 'n beter leven. „Zalig de doden die in de Heer sterven.”

Mijne dierbaren, hebt dank voor Uw liefdevolle zorgen mij gewijd. God zal U lonen. Troost U en vertrouwt op God; wat Hij doet is welgedaan. Eens zullen wij elkaar wederzien om nimmer meer te scheiden. Intussen leeft gelukkig en laat onze liefde voortleven in vurige gebeden voor elkaar. Jezus, Maria, Jozef, verlicht, helpt, redt ons.

H. Franciscus, bid voor ons.

Druk. H. Fober, Voerendaal