



O Goede en Allerbarmhartigste Jezus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen alsook een waar leed wezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren, terzelfdertijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus, hetgeen U reeds de profeet David van U zelve deed zeggen: « Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld ».

Volle ailaat.

Jesus Maria Jozef Clemens



In uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

Joannes Arnoldus Keunen

Weduwnaar van

MARIA ELISABETH RENCKENS.

De dierbare overledene werd geboren te Merkelbeek den 11 Januari 1840 en overleed aldaar, godvruchtig, zacht en kalm den 12 Februari 1928, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Van krachten uitgeput stierf deze godvreezende man in een hoogen leeftijd, gekomen tot de volheid der dagen. Zijne hooge jaren zijn voor hem een erekroon, want hij ging ons voor op den weg der gerechtigheid. Rustig en kalm ging hij den dood tegemoet.

Hij was een man van oprecht karakter, vol geloof en godsdienstzin, edelmoedig en minzaam in zijn omgang en daarom geacht en bemind door een ieder, die hem kende Ook bemind bij God, want God vindt zijn welbehagen in hen, die in eenvoud wandelen.

Die wel geleefd hebben, zullen zalig sterven en hunne goede werken zullen hen volgen in de eeuwigheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, wat God doet is welgedaan, Zijn H. Naem zij geprezen, het eenige wat ik van u vraag, is dit, dat gij mij door uwe gebeden bij God te hulp komt.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.