

SMEEKGEBEDEN VOOR ONZE DIERBARE AFGESTORVENEN
LAAT ONS BIDDEN



HET EINDE VAN ALLES
IS DE DOOD;
DOCH VOOR HEM DIE GELOOFT
IS DE DOOD HET LEVEN.

H. MARIA, MOEDER DES ZALIGMAKERS,
TROOST DER BEDRUKTEN,
WIJ BIDDEN U,
WEES GIJ DE VOORSPREEKSTER
VOOR DE RUST VAN DE ZIEL VAN



Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

De dood is beter dan een kwijnend leven, de eeuwige
rust beter dan eene voortdurende zickelijkheid.

Bid voor de ziel van zaliger

DEN HEER

Caspar Jozef Keulartz,

Echtgenoot van Mejuffrouw

Elisabeth Hermans,

geboren te *Drievogels-Kerkrade* den
29 Augustus 1840, gehuwd den 22
Juni 1867 en overleden te *Caumer-
Heerlen*, na een langdurige ziekte,
voorzien van de Genademiddelen
der H. Kerk, den 4 Januari 1905,
om 8 uur 's avonds.

De overledene was eenvoudig en op-
recht, vreesde God en week af van het
kwaad. (Job I, 1.)

Als getrouw echtgenoot en liefdevolle
vader zorgde hij steeds zoowel voor het
geestelijk als voor het wereldlijk welzijn
der zijnen.

Zalig de man die den Heer vreest, op
God vertrouwt en leeft in het geloof als
de rechtvaardige. Zijn sterven is allen
tot troost en stichting, want hij is van die
dooden, die in den Heer sterven. (Apoc.)

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 dagen afaat).
Allerheiligst Hart van Jesus. onterm U onzer!
(300 dagen afaat).