

JEZUS † MARIA † JOSEPH

In Uw gebeden en H. Misoffer wordt  
aanbevolen de ziel van zaliger

PIETER JOSEPH HUBERT  
KERRIS

geboren te Vaals 1 April 1882

Weduwnaar van

Maria Catharina Hubertina  
Offermans

overleed hij gesterkt door de H. H.  
Sacramenten der H. Kerk op 20 Sept.  
1955 te Rimborg en werd begraven op  
het R. K. Kerkhof te Bleyerheide  
23 Sept. 1955.

Zoals hij geleefd heeft is deze goede vader heengegaan. Onopgemerkt leefde en werkte hij voor z'n gezin waar hij zoveel van hield. In sterk geloof wist hij het moeilijke en zware van het leven te aanvaarden. Zijn kinderen waren hem alles toen de Goede God zijn trouwe echtgenote tot Zich had genomen.

Tot in zijn laatste uren waren zijn gedachten bij hen. Vader kan terug zien op een welbesteed leven en O. L. Heer zal hem er het loon niet voor onthouden. Rust heeft nu zijn ziel en vrede in God.

Dierbare kinderen : Dank voor alles. Ik ga naar Moeder en hoop dat jullie ons voorbeeld van liefde en trouw zult volgen. Bidt voor mij en wij zullen het voor jullie doen, leeft zodat wij straks elkander mogen ontmoeten in de eeuwige vreugde bij God.

H. Hart van Jezus bescherm onze kinderen en kleinkinderen.