



*Dank, goede vrienden, voor al het
mooie dat wij samen beleefd hebben.*

Vrijdag 15 juni 1984 is, toch nog vrij plotseling, van ons heengegaan onze lieve pap

LEO KERENS

geboren te Born op 4 juli 1914

echtgenoot van

ANNEKE UBACHS.

Hij was een zeldzaam mens, levenslustig, behulpzaam en vrijgevig als geen ander. Omdat hij verdriet moeilijk kon verdragen, probeerde hij het bij anderen te voorkomen.

Hij was iemand die altijd ja zei. Ongeacht om wie het ging, stond hij klaar om te helpen. Misschien had hij wel te veel hart om een goed zakenman te zijn, een goed mens was hij zeker.

Wij hielden zielsveel van hem - we zullen hem missen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 29 juli 1984 om 10.00 uur in de St. Michielskerk (Markt) te Sittard.

De familie.