



*O JEZUS! door Uw bitter lijden, geef  
uwe getrouwen de eeuwige rust.*



Bid voor de Ziel van Zaliger  
Anna Cath.a KATTERLÉ

Weduwe van  
Frederik DE GEUS

geboren te Dinteloord 13 December 1878  
en aldaar overleden 7 April 1942

Voorzien van de H.H. Sacramenten der  
Stervenden.

Geen dood mag voor kwaad gehouden  
worden, waaraan een goed leven vooraf-  
ging. H. Aug.

Zij opent haar mond voor de wijsheid en  
de leer der goedaardigheid is op hare tong,  
zij geeft acht op de handelswijze van haar  
huisgezin, en eet het brood niet in ledig-  
heid. Hare kinderen staan op en roemen  
haar allergelukkigst. Spr. 31 : 25

Met Christus ben ik aan het Kruis ge-  
hecht, wetende, dat, wie deelgenooten zijn  
van zijn lijden, ook deel zullen hebben in  
zijn vertroosting. Gal. 2 : 25

Geliefde Kinderen, deugdzaam en eens-  
gezind zijt gij geweest tijdens het leven  
uwer ouders; als dank voor ons zorgzaam  
leven smeeiken wij U; zet zulk een leven  
voort ter eere Gods en tot stichting der  
menschheid.

**Lieve Heer Jezus, geef haar de  
eeuwige rust (afl. 300 d.)**