



ALWIE IN DE GRAVEN  
ZIJN, ZULLEN  
VERRIJZEN

JEZUS † MARIA † JOSEPH † BARBARA

*„Het is een heilige en heilzame gedachte  
voor de overledenen te bidden”.*

Bidt voor de ziel van Zaliger

## ANTHONIUS JOSEPHUS KATHAGEN

*Lid van de Aartsbroederschap van de H. Familie  
en de „Nachtelijke Aanbidding”.*

De dierbare overledene werd geboren te Doornenburg den 25 Maart 1881 en was gehuwd met Aleida Bouwman, die hem 8 kinderen schonk, waarvan reeds twee in de eeuwigheid hun zijn voorgegaan.

Bezorgde echtgenoot en vader en getrouwe Katholiek; de beste waarborg voor een goede eeuwigheid en de beste troost voor echtgenote en kinderen.

*„Zalig de mensch, die den Heer vreest”.*

Hij overleed in het ziekenhuis te Heerlen den 22 December 1946, voorzien van de H. Sacramenten en werd begraven in zijn woonplaats Schaesberg den 27 December 1946.

Heer, geef hem de eeuwige rust  
En het eeuwige licht verlichte hem.

Hij ruste in vrede.

Onze vader — Wees gegroet.