



Wie na mij kome wil, neme zijn kruis en volge mij.

Ter dankbare herinnering aan

**ANNA CATHARINA KANSEL**

echtgenote van wijlen

**Pieter Franciscus Holten**

Zij werd geboren te Maastricht  
18 november 1900 en overleed aldaar  
2 februari 1973, voorzien van de  
H. Sacramenten.

Het was een geweldige slag voor haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-kind. Drie weken na Vaders dood volgde zij hem. Ma, ja, zo werd ze graag genoemd, omdat zij dat was in de rijkste betekenis van het woord. Zij was vol goedheid, tederheid, toewijding en zelfvergetenheid. Maar ook vol energie en kracht.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg zij de zorg voor velen; voor man, kinderen, kleinkinderen en achterklein-kind. Nooit was haar iets te zwaar. Is het een wonder, dat velen met eerbied staren, naar die voor immer gesloten ogen die zoveel goedheid hebben uitgestraald.

Kinderen, kleinkinderen en allen die haar lief waren, ze is bij Vader, dat was haar vurigste wens.

Maar dan gaan onze blikken naar boven. God, wij danken U voor die voortreffelijke vrouw, die zorgzame Moeder en Oma, wij smeken U: Moge zij rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswakedienst zal plaats hebben op zondag 11 maart a.s. om 11.45 uur in de kerk van O.L. Vrouw van Goede Raad te Maastricht.