



milla



In dankbare
herinnering aan

Miriam Kallen

* 13 februari 1954 te Kerkrade.
† 24 mei 1976 te Leiden.

Een grote verslagenheid heeft zich meester gemaakt van allen, die haar van nabij gekend hebben. De eerste reactie op haar plotselinge heengaan is: „Dat kan niet waar zijn!” Immers daags tevoren was ze nog thuis om de verjaardag van haar moeder te vieren! Wij hebben er geen woorden voor: zo jong en zo onverwacht. Zij laat een grote leegte achter in het leven van haar ouders, haar broer en verloofde, een onzegbaar verdriet om dit wrede afscheid.

Naast de droefheid zijn er zoveel dankbare herinneringen aan haar, die wij met ons meedragen: thuis was zij attent en behulpzaam voor haar huisgenoten en voor de bezoekers van de zaak. In Leiden, waar zij op het

St. Maarten-Instituut als groepsleidster werkzaam was, was zij zeer gezien om haar kollegialiteit en haar voortreffelijke inzet in de groep. De meisjes, die aan haar leiding waren toevertrouwd vonden bij haar veel vriendschap en begrip. Niemand deed tevergeefs een beroep op haar hulp. Steeds stond zij voor anderen klaar, misschien zelfs ten koste van haar gezondheid.

God, onbegrijpelijker dan ooit komt U ons voor, ver van ons vandaan! U laat ons achter in droefheid en met talloze vragen. Toch wagen wij tot U te bidden in geloof en twijfel tegelijk. Laat Miriam voortleven bij U en beloon haar om alles wat zij voor ons deed.

Geef haar de vrede en de rust, die zij zich zelf nauwelijks gunde. Heel de wonden, die geslagen zijn bij hen, die haar het hardst zullen missen, en geef dat wij omwille van haar dood dieper met elkaar verbonden mogen zijn. Amen.

Allen, die ons in deze moeilijke dagen door hun medeleven en gebed tot steun zijn geweest en die Miriam de laatste eer hebben bewezen, danken wij hartelijk. Mogen wij ook in de toekomst op uw gebed en hulp blijven rekenen.

FAMILIE KALLEN-BOYMANS

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag, 3 juli a.s. om 10.00 uur, in de St. Lambertuskerk te Kerkrade.