

Ter dankbare herinnering aan

JOSEPH
HERMAN IGNATIUS
KALLEN

Hij werd geboren op de hoeve Kruisstraat in Rimburch op 22 augustus 1931 en overleed er na een werkzaam leven en een onrechtvaardig ziekbed, omringd door de liefdevolle zorgen van zijn dierbaren en voorzien van de H. Sacramenten, op 4 mei 1998. Op 9 mei werd hij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drievuldigheid, begraven op het parochiële kerkhof in Rimburch.

*Groot was je inzet voor alles,
moge deze verder leven in ons.*

*Beetje bij beetje moesten wij je verlaten,
wij konden op 't laatst niet meer met je praten
De blik, die stilte, dat deed vaak zeer.
De broer van vroeger was je niet meer.
Wij zagen wel je stil verdriet
maar helpen konden wij je niet.*

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij zijn ziekte en overlijden.

Familie Kallen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op zondag 21 juni a.s. om 10.00 uur.