

Ter dankbare herinnering aan

WIEL KAESLER

echtgenoot van

FIEN SCHUNCKEN

Willy August Kaesler werd geboren in Rimbürg op 16 oktober 1938 en overleed er thuis, omringd door de liefdevolle zorgen van vrouw en kinderen, op 1 september 1997 na een noodlottige ziekte, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten. Op 4 september werd hij, na een plechtige requiemmis, begraven op het parochiële kerkhof in Rimbürg.

Pap is verlost uit zijn lijden. Een half jaar lang heeft hij samen met Fien gevochten, maar al vlug werd duidelijk dat zijn ziekte ongeneeslijk was. Wij hadden tijd om afscheid te nemen en hebben hem thuis mogen verzorgen. Wij zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn te korte leven voor ons heeft gedaan. Want hij vond zichzelf niet belangrijk. Hij was eerder gesloten en liet zijn gevoelens niet vlug blijken. Hij wilde niemand tot last zijn. Hij had een zeer sterke wil, maar was tegelijk bescheiden en hield niet van ophef.

Al zijn zorg ging uit naar zijn gezin, dat alles voor hem betekende en hij was dan ook trots op zijn drie zonen. Van jongs af aan leerde hij werken bij de boeren. Daarna, voor de mijnsluitingen, reed hij samen met zijn vader als kolenboer rond en later had hij een transportbedrijf en brandstofhandel. Weer later leerde hij via omscholing en vond hij werk bij een onderhoudsbedrijf voor de chemische industrie. Twaalf jaar geleden begon hij, bij de LICOM-bedrijven te werken. Ondanks alle veranderingen, liet hij zich niet uit het lood slaan, want hij wist voor wie hij werkte. Zijn grote hobby's waren zijn tuin, zijn kippen en het maken van wijn. Ook was hij een trouw en werkzaam bestuurslid van de fanfare Victoria. Hij kende zijn plaats in onze Rimbürgse gemeenschap, waar hij geboren en getogen is en waarin hij altijd zeer sociaal voelend meeleeft met het wel en wee van ons dorp. Moge deze bescheiden man, die van ons hield en van wie wij gehouden hebben, zijn dierbare overledenen terugzien bij God en moge hij daar voor ons ten beste spreken.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij zijn ziekte en overlijden.

Fien, Erich en Karin, Paul, Pascal.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimbürg op zondag 19 oktober om 10.00 uur.