



In dankbare herinnering aan

Erich Kaesler

Pap werd geboren op 27 september 1931 te Rimbürg. Hij overleed thuis, op 28 juli 2011, in de leeftijd van 79 jaar.

weduwnaar van

Leonie Kaesler - Fabri

We hebben op 2 augustus, na een Eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg, afscheid van pap genomen waarna hij is overgebracht naar het crematorium te Heerlen.

De familie is u zeer erkentelijk voor al het medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van Erich.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst, die zal plaatsvinden op zondag 25 september 2011, om 10.00 uur, in de parochiekerk van Rimbürg.

We kunnen nauwelijks bevatten dat pap er niet meer is. Zijn sterven kwam heel plots; het overviel hem en ons. Hij was nog zeer vitaal, ging graag eropuit om te fietsen, toog met grote regelmaat naar zijn broers en zussen in Rimbürg en was, als altijd, zeer actief.

Pap was trots op zijn mijnwerkersbestaan. Zeker erop terugkijkend, was hij dankbaar voor alles wat hij daarvan meegekregen had. Hij was van aard een eenvoudig werkman, met trouwe dienst en doorzettingsvermogen, zonder poespas, die er altijd voor je was en je hielp waar hij kon.

Sinds de dood van mam in '93 had hij het zwaar, al moet ook gezegd worden dat hij zich zeer goed herkegen heeft en een eigen bestaan heeft opgebouwd. Hij was blij als zijn gezin er was: het ouderlijk huis was het trefpunt van de familie. Vroeger fietste hij, als opa, trots rond met zijn eerste kleinkind op het stuur en al zit er een groot leeftijdsverschil tussen de kleinkinderen: van opa niets dan goeds. Zijn rust vond hij in zijn grote en levenslange passie: het verzamelen van postzegels. We zullen hem missen. Hij laat een grote leegte achter.

Pap, lieve opa,

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. Rust in Vrede.

Je kinderen en kleinkinderen