



DE MEESTER IS DAAR  
EN ROEPT U



JEZUS + MARIA + JOZEF

In Uw H. Misoffer en in Uw gebed wordt aanbevolen de ziel van zaliger

## Johan Jozef Jongen

echtgenoot van

**Anna Maria Pisters**

Geboren te Schaesberg, 3 augustus 1873, overleed hij in het ziekenhuis te Heerlen, 17 maart 1963, goed voorbereid door een lang christelijk leven en voorzien van de H.H. Sacramenten.

---

„Wat een goed, braaf mens,” zeiden degene, die hem tijdens zijn korte, hevige ziekte zo liefdevol verpleegden. En dat was hij: goedig, zorgzaam, vol eerlijkheid en plichtsbetrachting. Voor zijn groot gezin was hij de trouwe, vriendelijke man en vader, die voor iedereen begrip had en altijd voor iedereen klaar stond. Twee priesterzonen en twee kloosterzusters danken ook aan zijn voorbeeld en gebed hun roeping. Offers, die God van hem tijdens dit lange leven vroeg, bracht hij met dezelfde liefde als waarmee hij de vele vreugdevolle gebeurtenissen uit Zijn Hand aannam. Kalm en vredig als zijn leven was ook zijn sterven. De vele vrienden, die hij door zijn zacht karakter en blijde eenvoud had verworven, zullen hem graag ook nu gedenken. Dierbare echtgenote, 57 jaar hebben we vreugd en leed samen gedeeld. Laten we O.L. Heer en elkaar daarvoor dankbaar zijn.

Beste kinderen en kleinkinderen, houdt God voor ogen, blijft eensgezind en weest goed voor elkaar en al Uw medemensen.