



er is een tijd van zaaien  
en een tijd van oogsten  
een tijd van ploegen  
en een tijd van rusten

Ter dankbare herinnering aan

## SJENG JEURISSEN

Begiftigd met de ere-medaille in zilver  
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.

echtgenoot van

ELLY FRANSE

De dierbare overledene werd geboren op 19 oktober 1924 te Nieuwenhagen. Hij overleed plotseling op 30 januari 1995 te Landgraaf. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide hebben wij hem te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof aan de Hoogstraat te Nieuwenhagerheide-Landgraaf.

Plotseling en overwacht kwam een einde aan dit drukke en bedrijvige leven. Bijna 46 jaar was hij met zijn echtgenote in de echt verbonden. Al die tijd elkaar helpend en tot steun zijn. Een goede vader voor zijn kinderen en een goede opa voor zijn kleinkinderen. Maar naast zijn gezin strekte zijn belangstelling zich uit tot bijna alle Nieuwenhaagse verenigingen en instellingen die een beroep op hem deden. Bijna dag en nacht stond hij voor hen gereed.

Voor al de oudere en zieke mens had zijn belangstelling en menige zieke heeft aan hem het leven te danken.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij eertijds een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen voor zijn vele werk voor de evenmens.

Zo ging van ons heen een echte dorpsfiguur aan wie wij veel te danken hebben.

Sjeng, bedankt voor je liefde en zorg.

Wij zullen je niet vergeten en wij vertrouwen er op dat de Heer van leven en dood deze trouwe dienaar nu heeft opgenomen in het hemels paradijs.

Voor uw medeleven bij het overlijden, uw aanwezigheid bij de plechtige uitvaartdienst en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar.

ELLY JEURISSEN-FRANSE  
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 18 maart 1995 om 11.15 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide-Landgraaf.

---

Uitvaartver. „HULP EN STEUN”.