



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

†

Jezus - Maria - Jozef

Gedenk in Uw gebeden en in het
H. Misoffer de ziel van zaliger

*ANNA MARIA JOHANNA
JASPERS*

echtgenote van

JAN EDUARD TIMMERS

De dierbare overledene werd geboren te
Sittard 30 oktober 1904 en ontsliep, na
een geduldig gedragen lijden, in de Heer,
voorzien van de H. Sacramenten, 15 juni
1984 te Sittard.

Een mooi en gaaf leven is hiermee afge-
sloten. Een leven getekend door goed-
heid, eenvoud en behulpzaamheid.
Anneke had een vrolijk en zeer lief
karakter en was altijd vol van medelijden
met zieken en eenzamen. Volgens haar
was goed zijn voor de medemens even
voornaam als gebed en kerkbezoek.
Zij was een liefdevolle en trouwe echt-
genote, voor wie nooit iets te veel was.
Moge God haar voor al het goede, dat
zij voor anderen gedaan heeft, het loon
schenken in het eeuwige licht. En voor
degenen die achterblijven geldt de
spreuk, die zij zo dikwijls aanhaalde:
Niet klagen, maar dragen en bidden om
kracht.

Moge de Schepper haar barmhartig zijn.

De familie dankt U hartelijk voor uw
blijken van medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zondag 29 juli a.s. om
11.30 uur in de St. Petruskerk (Grote
Kerk) te Sittard.
