



Wij gedenken dankbaar

**WILHELMINA ELISABETH JANSSEN**

Zij is geboren te Honselersdijk op 27 augustus 1898 en overleden op 13 augustus 1971. Wij hebben haar begraven te Poeldijk.

Zij was een vrouw met een groot geloof. In het vieren van de Eucharistie vond zij de kracht, zelfs tijdens haar ziekte, blijmoedig te zijn.

Doordat zij altijd leefde in Gods nabijheid, was elk gesprek met haar verrijkend.

Zij heeft nooit voor zichzelf geleefd. Haar huis en vooral haar hart stond steeds voor een ieder open.

Dankbaar was zij voor het goede, dat zij van velen mocht ontvangen.

Omdat zij voor ons allen zo veel heeft betekend, zullen wij haar niet gauw vergeten.

Tante Mien, rust in vrede en bid voor ons.

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze zuster en tante danken wij U hartelijk.

Familie Janssen