



Jesus † Maria † Joseph † Bernardus

Ter vrome nagedachtenis aan

TINY JANSSEN

Geboren te Ubachsberg 31 Jan. 1930 en
aldaar overleden door een noodlottig
ongeval, voorzien v. d. laatste H. Sacra-
menten, den 3 Juli 1944.

In de vroege lente des levens werd zij
ontrukt aan de liefde harer ouders en
aan de achting van familie en kennissen;
nederig het hoofd buigend zeggen wij:
„Heer, Uw Wil geschiede”.

Hare ziel nog zo jong, was aangenaam
aan God en daarom haastte Hij zich haar
uit de wereld tot zich te nemen opdat
de wereld haar hart niet zou verleiden.
Dierbare ouders, niet verloren hebt gij
uw dierbaar kind; gij hebt het terug ge-
geven aan Hem, die het U geleend had;
mijn leven is niet uitgedoofd, maar in
een beter veranderd.

Dierbare ouders, zusje Maria, familie en
kennissen, weent derhalve niet over mijn
heengaan; ik leef gelukkig bij God, Dien
ik op aarde trouw gediend heb; ik blijf
u in den hemel beminnen, gelijk ik u op
aarde heb liefgehad.

Eens zullen wij elkander wederzien.

Hemelse Moeder,
aan wie ik mij heb toegewijd,
wees mijn heil!