



CONSUMMATUM EST.

Jezus † Maria † Joseph † Lambertus

Hid voor de ziel van zaliger
THEODORUS JANSSEN

Echtgenoot van
MARIA JOSEPHA MENGELERS

De dierbare overledene werd geboren te Merkelbeek den 23 November 1863 en overleed te Raath-Bingelrade den 21 October 1928, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Al overviel de dood hem ook onverwacht, als een dief in den nacht, toch was hij niet bevreesd, omdat hij zich gedurende zijn leven er op had voorbereid.

Dagelijks ging hij op naar den tempel, om in eenvoud des harten zijnen Heer te lidden en te danken. Hij beminde de plaats, waar Gods heerlijkheid woont. (Tob 1.)

Waakt en bidt, want gij weet niet wanneer de Heer zal komen.

Wanneer het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult bereiken en avond geworden durft u den morgen niet te beloven, want velen sterven plotseling, op een uur, waarop niemand denkt, dat de Zoon des menschen komen zal.

Mijne dierbaren, weent niet over mijn dood; verheugt u veelmeer, dat ik in het huis van mijn hemelschen Vader het loon mijner werken ontvang, en daar op u wacht, om met u voor eeuwig gelukkig te leven; u verlatende vraag ik geen tranen, maar gebeden en offeranden, [H. Ephraim,

H. Ambrosius]

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. all.

Zoe, Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. all.