



†

VREDE

PETRUS JANSSEN

werd geboren op 23 februari 1887 te Helden.

Hij huwde op 15 mei 1911 met

Petronella Theodora Walda

Hij was haar weduwnaar sinds 17 januari 1972 Nadat hij het Sacrament der zieken had ontvangen, is hij de Vrede van zijn Heer binnengegaan op 26 maart 1973 te Heerlen.

Op de R.K. Begraafplaats te Eygelshoven hebben wij in afwachting van de Dag van zijn Verrijzen zijn lichaam ter ruste gelegd op 30 maart 1973.

Gebed voor hem.

God,

gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.

Het is zichzelf blijven zoals men geworden is. Het is het ene Mysterie verlaten om het andere in te gaan.

Het is op het Woord van Jezus de hoop verwisselen voor de zekerheid, dat God Liefde is.

Daarom vragen wij:

geef hem deze zekerheid, die geen einde meer kent, als beloning voor al wat hij hier voor U en ons heeft betekend.

Geef ons de Genade zó ook eens te sterven, opdat wij mogen leven met allen, die ons dierbaar waren en zijn tot in Eeuwigheid. Amen.

als God ons thuis brengt uit onze ballingschap — dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen en gelukkig zijn.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.

Voor Uw medeleven, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis, betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Janssen

Familie Walda

De plechtige zeswekendienst heeft plaats op zondag 6 mei 1973 om 10.15 uur in de parochiekerk van Sint Jan te Eygelshoven.