

In liefdevolle herinnering aan

Jan Janssen

☆ 23 oktober 1931 te Nieuwenhagen

† 9 juli 2020 te Sittard-Geleen

weduwnaar van

Maria Douven

Na een plechtige uitvaartdienst in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op 15 juli 2020 volgde zijn begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar.

De plechtige zeswekendienst tot zijn intentie zal plaatsvinden op zondag 23 augustus a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart zijn wij u heel dankbaar.

Jeanny en Danny Schwanen-Janssen

Kon ik maar een vlinder zijn,
gewoon maar even zijn
ver weg van al mijn pijn.

Kon ik maar heerlijk vliegen
en naar het licht toe gaan.

Kon ik maar gewoon
niks meer voelen.

Kon ik maar gewoon
naar een veilig nest toe gaan.

Het leven van Jan was niet altijd gemakkelijk. Al in 2002 overleed zijn vrouw Maria. Ze kregen drie kinderen, maar veel te vroeg hebben ze afscheid moeten nemen van hun twee zoontjes Fransje (die 8 jaar oud werd) en Wimke (die slechts twee dagen leefde). Na de mijnsluiting in 1970 was zijn gezondheid ernstig verzwakt door stoflongen, waardoor voor hem lang niet alles in het leven mogelijk was. Toch heeft hij vooral met plezier en dankbaarheid geleefd. Het verdriet van het overlijden van Maria in 2002 werd verzacht door het huwelijk van zijn dochter Jeanny met Danny in datzelfde jaar. Hij was enkele jaren vaandeldrager van de fanfare van Rimburch en hij hielp mee bij de jaarlijkse sacramentsprocessie in het dorp. In de ouderenvereniging heeft hij aan veel plezierige activiteiten meegedaan. Over zijn herinneringen aan de mijn heeft hij vaak verteld bij de dagverzorging op de Laethof en ook op Heereveld, waar hij dit voorjaar nog prins carnaval is geweest. Hij wilde tot het laatst thuis blijven wonen. In zijn laatste maanden is dat alleen mogelijk geweest doordat Jeanny en Danny regelmatig naar zijn huis kwamen, terwijl de thuiszorg hem uitstekend verzorgde.

Paps grootste droom,
altijd graag praten over de mijn.

De laatste jaren waren zwaar,
hij stond altijd voor iedereen klaar.

De laatste weken ging hij door zijn ziekte door een diep dal maar vond het heel fijn om te worden prins carnaval!